

Grens stellen aan wat ME mag doen

Politiegeweld moet stoppen

Ze wilde vreedzaam demonstreren op het Museumplein, maar werd met haar fiets ingesloten door ME'ers. Eén van hen sloeg haar met al zijn kracht op haar hoofd. Eunice Lieveld dacht dat ze in een foute film terechtgekomen was: "Dit kan toch helemaal niet?! In Nederland. In 2021. Hoe dan?!"



Slachtoffer van politiegeweld Eunice Lieveld: "Een ME'er mag je niet op je hoofd slaan. Dat hebben ze massaal met ons wel gedaan. Dit is poging tot doodslag!"

Eunice Lieveld gaat vaak naar manifestaties. Dan staat ze te mediteren. Dat doet ze al bijna een jaar. "Meestal staat de politie er gewoon gezellig naast, zonder problemen. Met Black Lives Matter stond ik een paar meter van Femke Halsema vandaan. Maar wanneer je tegen de coronamaatregelen staat, dan mag

"Een agent zegt 'Die kant uit!' Maar net op dat moment wordt een hele bus met honden losgelaten. Ik heb niet eens door wat er op dat veld allemaal gaande is. 'Je moet naar achter!' roept een agent. 'Naar voren!' schreeuwt een ander. Dan breekt de pleuris uit en beginnen politieagenten mensen te slaan en

ben op mijn handen geslagen, zo hard dat mijn duim gekneusd is. Toen ze klaar waren hebben ze me omhooggetrokken en mij geduwd en mijn fiets weggeduwd."

"Ik stond niet met een molotovcocktail, ik stond niet op het veld, ik stond aan de zijlijn te wachten tot ik weg kon. Ik deed helemaal niets! Ik

Ik heb grondrechten. Ik mag daar staan."

het allemaal niet." Eunice is geschrokken van het aantal mensen dat zonder blikken of blozen meedoet met 'deze gekte', zoals ze de maatregelen noemt, terwijl onze grondrechten ontnomen worden. Ze wil laten zien dat je ook op een aangename manier weerstand kan bieden.

Huh?!

Als ze op zondag 17 januari wat later dan normaal met haar fietsje aankomt op het Museumplein, treft Eunice daar een enorme politiemacht. Wat er vervolgens gebeurt zal ze niet snel vergeten.

te duwen. Ik vraag 'Meneer, mag ik gewoon alsjeblieft mijn fiets meenemen?' Op dat moment komt er een ME'er in volle vaart op mij afrennen en slaat met al zijn kracht gewoon zó vol op mijn hoofd. Ik kijk naar hem en denk 'Huh?! Dit kan toch helemaal niet?! In Nederland. In 2021. Hoe dan?!'"

Poging tot doodslag

"Ik dacht dat ik in een of andere foute Tarantino-film terechtgekomen was: ze hebben me helemaal ingesloten en me op de grond geknuppeld, omdat ze per se wilden dat ik mijn fiets losliet. Ze heb-

ben een slanke vrouw van 1 meter 62, wat moet ik tegen zo'n man? Een ME'er mag je niet op je hoofd slaan. Dat hebben ze massaal met ons wel gedaan. Dit is poging tot doodslag!"

Naïef

"Waar het mij om gaat is dat ik grondrechten heb. Ik mag daar staan!", zegt Eunice strijdbaar. "Waar gaat dit eindigen? Dat vraag ik me echt af. Ik was misschien nog wat naïef, maar dit gaat echt alle perken te buiten. We moeten nu met elkaar een grens stellen aan wat de ME mag doen. Dit politiegeweld moet stoppen." 🗣️